

# Wij van Mondomijn zoeken > onze nieuwe Directeur <

*“Terwijl ik mijn tanden stond te poetsen dacht ik “misschien hebben ze wel gelijk”, iedereen moet zichzelf kunnen zijn Ook onze nieuwe directeur...*

*In mijn hoofd vormt zich het verhaal.*

*Een pionier die de wereld mee verandert  
Laat mensen de dingen doen waar ze goed in zijn  
Blijft met de voeten op de grond  
Is liefdevol, laagdrempelig, meelevend  
Ontspannen en gemakkelijk in grote groepen  
Ontplooit initiatieven met het oog op de toekomst  
Heeft het grotere geheel voor ogen  
Kan goed schakelen en heeft oog voor detail  
Weet wanneer te improviseren  
Heeft een sterke visie en slaat daar niet in door  
Gaat uit van intelligente mensen die zelf kunnen beslissen*

**Onze nieuwe directeur mag best een tikkeltje vreemd zijn.** Iets anders zijn dan we denken of verwachten. Wat er ook door de deur komt, volg je gevoel.

Ik stel me een eerste ontmoeting voor. We geven elkaar geen hand want dat doen we nog even niet. Een geïnteresseerde open blik. Nieuwsgierig zijn we. We moeten het uiteindelijk samen doen. En ik denk dat we er samen wel uitkomen. Het gevoel alsof je elkaar al kent.

We doen even een dilemma spelletje om kennis te maken zeg ik, je MOET kiezen

**Regels of vrijheid** | heel zeker vrijheid

**Chaos of orde** | dan liever orde

**Fantasie of werkelijkheid** | uuh moeilijk hoor toch fantasie

**Herkenbaar of excentriek** | doe maar een beetje excentriek

**Wetenschapper of kunstenaar** | graag een kunstenaar met wetenschappelijke interesse

**Extern of intern** | nou ja dat ligt er toch gewoon aan

**Kaders of ruimte** | Ruimte ja Ruimte!! Maar wel binnen kaders ergens natuurlijk

**IJsjes of Franse Kaas** | Ja!! IJsjes, soms ook Franse kaas en dan met wijn

We glimlachen.

Waarom Mondomijn vraag jij. Waarom juist hier en nergens anders willen zijn. Ja omdat zeg ik.

Wij van Mondomijn, we zijn uniek in ons concept. Pioniers in onderwijs, we maakten ruimte al toen ie er nog niet was. Bij ons zijn altijd nieuwe wegen te ontdekken. We hebben geen klassen, leren is bij ons van alle leeftijden. Twee keer al een excellente school, er is veel eigen en gedeeld vakmanschap. Twee locaties, zestig medewerkers, kinderopvang en school echt een geheel. Een goed bestuur dat ons erkent in onze eigenheid. Het gaat heel goed zonder directeur daarom zoeken we er eentje die niet zo makkelijk te vinden is. Je moet weten wat je ertoe zou kunnen doen. Het is even stil.

En de belangrijkste opdracht voor nu en straks en later vraag jij. “Wat mooi is laten voortbestaan. Wat anders moet willen aan kijken en gaan”. Een blik. Dit voelt als in goede handen zijn. Van beide kanten.

En nu? Hoe gaat het verder? Is dit verhaal het einde van de zoektocht of juist het begin. Wie het weet mag het zeggen **#zoekmee**

## **Bent of kent u onze Nieuwe Directeur?**

*Brief & CV ontvangen we graag voor 26 juni 2020 en mag verstuurd worden naar [info@mondomijn.nl](mailto:info@mondomijn.nl) tav Fieke van den Heuvel.*

*Bellen voor meer informatie kan via 0492-662894.*

*De gesprekken zullen plaats vinden begin juli 2020. Wij verheugen ons!*

